



Liefdevolle herinnering aan
de Heer

Albert VANDER EECKEN

weduwnaar van Mevrouw
Simonne VANCOPPENOLLE

geboren te Etikhove (Maarkedal) op 29 juni 1919
en overleden te Ronse op 14 december 1997,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Stil lag hij daar aan het ziekbed gekluisterd.
De lucht was donker en duister.
Opeens was het zijn stem die we hoorden zo zacht.
"Mijn kinderen, waarom duurt het zo lang die nacht.
Ik hou zo van u allen maar moet nu heen."
Stil is hij dan van ons weggegaan.
Wij hielden zo van hem, hij was ons ideaal.

Monique Vander Eecken,
Robert en Ginette Vander Eecken-De Potter,
Lucien en Nadine Deriemaker-Vander Eecken,
Philippe en Martine
Vandenabeele-Vander Eecken,
Paul en Catherine
Boudringhien-Vander Eecken, *zijn kinderen,*

Philippe en Carine
Vanderhaeghen-Van Ceunebroecke en Eline,
Alain en Kristel Vanderhaeghen-Gosseye,
Stefaan en Nathalie Modde-Vander Eecken,
Geoffrey Vander Eecken,
Stéphanie Deriemaker en vriend Sepp Halkett,
Florence Boudringhien,
zijn kleinkinderen en achterkleinkind,

*danken U voor uw blijken van
oprechte deelneming.*

